



Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην Ελληνική Ιατρική Εταιρεία της Νέας Υόρκης για την πρωτοβουλία της να προσκαλέσει τον **Δημήτρη Αβραμόπουλο** στην ετήσια εκδήλωσή της (πρόσκληση την οποίαν ασμένως απεδέχθη), καθώς έτσι του δίνει την ευκαιρία να σκέπτεται, να στοχάζεται, να δημιουργεί και να υπηρετεί το κοινό συμφέρον μέσα στο περιβάλλον που του αρμόζει, και, βεβαίως, με βραδινό ένδυμα. Δεξιά, ο πρόεδρος του Ιδρύματος **Ανάση Αντώνης Παπαδημητρίου**, η σύζυγος του οποίου, **Ελένη**, διακρίνεται αριστερά του υπουργού Υγείας.

Δώδεκαμελές το βάφτισαν, αλλά στην πραγματικότητα το νεοσύστατο **Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο** του ΠαΣοΚ θα αποτελείται από 18 ή 19 μέλη, πολλές φορές και πάνω από 20, ανάλογα με τα θέματα που θα συζητούνται. Εκτός από τους «δώδεκα» θα συμμετέχουν ο συντονιστής κ. **Δημήτρης Ρέππας** και ex officio ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. **Απόστολος Κακλαμάνης**, οι τρεις κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κκ. **Χάρης Καστανίδης**, **Μιλτιάδης Παπαϊωάννου** και **Γιώργος Φλωρίδης**, καθώς και η κυρία **Ρεγγίνα Βάρτζελη**, διευθύντρια Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ερώτημα παραμένει αν θα συμμετέχει και ο εκ των αντιπροέδρων της Βουλής κ. **Φίλιππος Πετσάλνικος** – ο οποίος, ανακοινώνω με χαρά, πρόσφατα ξεπέρασε με επιτυχία πρόβλημα υγείας.

Πάντως ο συντονιστής του προφανώς εξαιρετικά εύελικτου και αποτελεσματικού Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου και Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. **Ρέππας** ήδη προσδιόρισε τους όρους λειτουργίας του: «*Πυροβολούμε τον στόχο και πάμε στον επόμενο – με την προϋπόθεση βεβαίως ότι τον έχουμε πετύχει*».

Ούτε όμως ο λεγόμενος «*πρωϊνός καφές*» θα έχει σταθερή σύνθεση και δεν πρόκειται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χθες στη Χαριλάου Τρικούπη έγινε η πανηγυρική έναρξη των εργασιών – άρα ήταν «βαρύς γλυκός». Προήδρευσε ο κ. **Γιώργος Παπανδρέου** και συμμετείχαν οι κκ. **Πέτρος Ευθυμίου**, **Δημήτρης Ρέππας**, **Νίκος Αθανασάκης**, **Παύλος Γερουλάνος** και οι κυρίες **Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου** και **Ρεγγίνα Βάρτζελη** – απουσίαζε (δικαιολογημένα στο εξωτερικό) η κυρία **Αννα Διαμαντοπούλου**. Στον «*πρωϊνό καφέ*» θα συμμετέχουν κατά περίπτωση και άλλοι βουλευτές, όταν συζητούνται θέματα

της αρμοδιότητάς τους – οπότε αναλόγως θα είναι «μέτριος», «ελαφρύς», «με ολίγη» κτλ.

Το μόνο σταθερό στο νέο όργανο είναι αυτό που είπε ο κ. **Ευθυμίου**: «*Δεν θα αποτελούν θέμα ρεπορτάζ οι συνεδριάσεις του πρωϊνού καφέ*». Πάντως εγώ σας ενημερώνω ότι στη χθεσινή συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για το τι γράφουν οι εφημερίδες, ποια είναι τα τρέχοντα θέματα (επισημάνθηκε και η διαφημιστική εκστρατεία του υπουργείου Οικονομίας για τα φορολογικά και εδόθη η εντολή να γίνει άμεση καταγγελία) και ποια νομοσχέδια «τρέχουν».

Ισως οι γυναίκες ακυρώσουν την εκλογή δημάρχου στο Μαρούσι: τρεις Μαρουσιώτισσες, οι κυρίες **Μαρία Γερασιμού**, **Σταυρούλα Δημάδη** και **Ιωάννα Πετροπούλου**, κατέθεσαν στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ένσταση κατά της εκλογής του δημάρχου κ. **Γιώργου Πα-**

τούλη (είχε υποστηριχθεί από τη ΝΔ) και των δημοτικών συμβούλων του διότι ο συνδυασμός τους (*Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη*) περιελάμβανε «*μικρότερο αριθμό γυναικών υποψηφίων συμβούλων από αυτόν που απαιτεί ο νόμος*». Οπως αναφέρουν στην ένσταση, υπήρχαν μόνο 13 γυναίκες υποψήφιοι σε σύνολο 50, δηλαδή ποσοστό 26% – ενώ ο νόμος επιβάλλει 33% των υποψηφίων να είναι γυναίκες. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, τότε, σύμφωνα με τον νόμο, προκηρύσσονται και πάλι εκλογές – αλλά ο νικητής δήμαρχος δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ας πρόσεχε, περιφρονούν έτσι τις κυρίες;

Τον κ. **Κώστα Καραμανλή** επισκέφθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρώην πρόεδρος του κόμματος κ. **Μιλτιάδης Εβερτ**. Αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο – το σπάνιο είναι ότι ο κ. Εβερτ παρέμεινε στο πρωθυπουργικό γραφείο *περίπου δύο ώρες*. Οπως μαθαίνω, δεν είδε μόνο τον κ. Κα-

ραμανλή, αλλά και όλους τους συνεργάτες του. Κι όπως μαθαίνω επίσης, η μακρά παραμονή του σχετίζεται με τη φημολογία ότι ο κ. Εβερτ μελετά να αποχωρήσει από την πολιτική και να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές. Φημολογία που μάλλον δεν αληθεύει. Το αντίθετο μάλιστα – όπως έλεγε χθες ο κ. Εβερτ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τελικά, μάλλον δεν είναι τόσο παράλογη η τουρκική κυβέρνηση ώστε να θέλει να περιορίσει μόνη της την εμβέλεια του μοναδικού διεθνούς θεσμού που εδρεύει εκεί: λέγεται ότι η *Αγκυρα δέχεται πιέσεις από τη Μόσχα για να μην αναγνωρίσει το τίτλο του «οικουμενικού» στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης*. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύουν εμπιστευτικά τούρκοι διπλωμάτες σε Ξένους δημοσιογράφους την ένταση που δημιουργήθηκε με τις επεμβάσεις της νομαρχίας και της Αστυνομίας για την απάλειψη του όρου «Οικουμενικός» στις διαπιστεύσεις που είχε ετοιμάσει το γραφείο της Αγίας Έδρας μαζί με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Συνέβη και κάτι άλλο χαρακτηριστικό: Μετά τη γνωστή πανηγυρική λειτουργία του Αγίου Ανδρέου στο Φανάρι, ο ρώσος πρέσβης κ. Petr Vladimirovic Stegnyj ρωτήθηκε για την ασυνήθιστη από άποψη πρωτοκόλλου θέση που του δόθηκε – στην τρίτη σειρά των καθισμάτων, πίσω από τον αμερικανό πρέσβη και πίσω από υψηλόβαθμους υπαλλήλους περιφερειακών οργανισμών και των συνοδών τους, ενώ ως παλαιότερος πρέσβης έπρεπε να προηγείται. «*Στην εκκλησία δεν υπάρχουν πρέσβεις, είμαστε όλοι παιδιά του Θεού*» απάντησε χριστιανικότερα στους δημοσιογράφους, κατ' ιδίαν ωστόσο εξέφραζε και αυτός απορία και έψαχνε επίμονα να βρει το «μήνυμα» που ενδεχομένως θέλησε το Φανάρι να του στείλει με την κίνηση αυτή...

Ψυχραιμία και δεοντολογία

Τον είπαν δημοσίως και χαιδευτικά «*Αρκούδο*» – και μάλλον δεν του πολυάρεσε –, γιατί να μην ερωτηθεί και για το μουστάκι του; Κατά τη χθεσινή «τελετή παραδόσης - παραλαβής» ο νέος Γραμματέας του ΠαΣοΚ κ. **Νίκος Αθανασάκης** (φωτογραφία), αφού συνεχάρη και ευχαρίστησε την προκάτοχο του κυρία **Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου** και αφού ανταλλάχθηκαν οι απαραίτητες φιλοφρονήσεις, δεν μπόρεσε να αποφύγει την ερώτηση: «*Μή-*

πως ήλθε η ώρα να κόψετε το μουστάκι;». Το χιούμορ δεν του λείπει, ως γνωστόν, αλλά ενοχλήθηκε: δεν θίγονται έτσι, στο πόδι, τόσο σοβαρά προσωπικά θέματα: όποιος έχει μουστάκι δεν το κόβει εύκολα, χρειάζεται κάποιον λόγο, τάμα, στοίχημα, κάτι – νίκη του ΠαΣοΚ στις εκλογές, ασ πούμε. «*Θα περριμένα άλλη ερώτηση, αλλά την απάντηση τη γνωρίζετε*» απάντησε ψυχραιμία και δεοντολογικότητα ο νέος Γραμματέας του Κινήματος.



ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Ποιο «όλον ΠαΣοΚ»;

ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ



Το πρόβλημα του ΠαΣοΚ περιγράφεται αδρά από το εξής περιστατικό: οι μέτεχτες στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος εξέλεξαν στο Πολιτικό Συμβούλιο τον *Παναγιωτακόπουλο* και όχι τον *Χρυσοχοΐδη*. Τι σημαίνει αυτό; Οτι καμιά τριακοσάρια στελέχη ενός κόμματος το οποίο θέλει να ονομάζεται «*κόμμα εξουσίας*» δεν προτίμησαν έναν πολιτικό που έχει αποδείξει ότι είναι χρήσιμος και ωφέλιμος στην πολιτική διαδικασία αλλά έναν άλλον, ο οποίος ως τώρα δεν έχει φανεί ούτε χρήσιμος ούτε ωφέλιμος.

Το ίδιο πρόβλημα φαίνεται εντονότερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι και ο *Χρυσοχοΐδης* και ο *Παναγιωτακόπουλος* περιλαμβάνονταν στην ίδια πρόταση του ίδιου προέδρου. Δεν ξέρω πώς τα συμβιβάζει ο πρόεδρος αλλά ξέρω πολλούς στην Ελλάδα που θα δυσκολεύονταν εξαιρετικά να απαντήσουν στο ερώτημα «*τι κοινό έχουν ο Χρυσοχοΐδης με τον Παναγιωτακόπουλο*» – αν υποθέσουμε ότι ξέρουν ποιος είναι ο *Παναγιωτακόπουλος*...

Είναι, βεβαίως, και οι δύο ΠαΣοΚ. Αλλά τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας; Απλώς ότι στη βάση του προβλήματος που περιγράψαμε βρίσκεται ένα απίθανο ιδεολόγημα, το «*όλον ΠαΣοΚ*».

Είναι προφανές ότι «*όλον ΠαΣοΚ*» δεν υπάρχει και ούτε μπορεί ποτέ να υπάρξει. Τα κόμματα δεν είναι σουπερμάρκετ για να απευθύνονται σε όλους και να τα πουλάνε όλα. Τα κόμματα λένε συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένους ανθρώπους και απευθύνονται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για έναν συγκεκριμένο σκοπό, την κατάληψη της εξουσίας. Τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια τούμπανα, όποια μπουρδολογία και αν εφεύρει κανείς.

Υπό αυτήν ακριβώς την έννοια, ο *Χρυσοχοΐδης* είναι χρήσιμος και ο *Παναγιωτακόπουλος* δεν είναι. Και είναι ένδειξη αυτισμού ενός κόμματος να καταψηφίζει τον πρώτο και να υπερψηφίζει τον δεύτερο. Υποδηλώνει απλώς ότι το συγκεκριμένο κόμμα δεν λειτουργεί με όρους κοινωνίας αλλά φράξιας.

Αν αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα του ΠαΣοΚ, τότε ποια είναι η λύση του; Μα την υπέδειξε ο ίδιος ο *Γ. Παπανδρέου*. Ο οποίος έγραψε εκεί που ξέρετε την ψηφοφορία του Εθνικού Συμβουλίου και προήγαγε τον *Χρυσοχοΐδη* στο Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο. Όταν τριακόσιοι νοματάρια που θέλουν να λέγονται πολιτικά στελέχη αδυνατούν να δουν τη διαφορά μεταξύ *Χρυσοχοΐδη* και *Παναγιωτακόπουλου*, δεν πειράζει. Την βλέπει ο *Παπανδρέου* και κάνει τη δουλειά του.

Διότι οι αρχηγοί σε ένα κόμμα δεν είναι τροχονόμοι ούτε όμπροι κάποιων μηχανισμών. Είναι εκείνοι που τη δεδομένη στιγμή κάνουν την επιλογή δεδομένων προσώπων και δεδομένων απόψεων, αυτών που υπηρετούν αποτελεσματικότερα τις πολιτικές επιδιώξεις του κόμματος. Και μακάρι αυτό να γινόταν πάντα...

ipretentis@dolnet.gr



9 771108 409125

50