

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

7.1 Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η Διάσκεψη Κορυφής της Λισσαβόνας, τον Απρίλιο του 2000. Αντικείμενο της Λισσαβόνας είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία του κόσμου που βασίζεται στη γνώση.

Οι στόχοι της Λισσαβόνας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, αναγνωρίζοντας τον αλληλένδετο χαρακτήρα των θεμάτων όπως η ανταγωνιστικότητα, οι τεχνολογικές αλλαγές, η απασχόληση, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι στόχοι της Λισσαβόνας βασίζονται στους παρακάτω έξι βασικούς άξονες που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή:

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στην γνώση.

Διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δικτύων.

Προσφορά περισσότερων και καλύτερων εργασιών.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και

Εξασφάλιση μελλοντικής ευημερίας με ένα αειφόρο περιβάλλον.

Η ανάλυση που ακολουθεί αναφέρεται στην γνώμη των ερωτηθέντων για τα προαναφερθέντα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθμός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω και συνέβαλε στην διεξαγωγή των παρακάτω αποτελεσμάτων είναι 6067.

7.2 Αποτελέσματα- Συμπεράσματα

Στην πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου, που σχετίζεται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απαντήσεις των Ευρωπαίων συνοψίζονται στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 7.1: Η γνώμη των Ευρωπαίων για τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε ποια είναι η γνώμη των Ευρωπαίων σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. **Το 65% απάντησε πως είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιημένο από τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα** ενώ μόλις το 35% των Ευρωπαίων δηλώνει δυσαρεστημένο με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα.

Εν συνεχεία, μας ενδιαφέρει να ελέγξουμε την γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα τους όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή σε σύγκριση με αυτές που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γράφημα 7.2: Συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση στην χώρα σας είναι:



Παρατηρούμε πως το 61% απάντησε πως οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα του σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χειρότερες. Μόνο το 25% πιστεύει πως οι συνθήκες που επικρατούν στην χώρα του είναι καλύτερες από αυτές που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το 14% των Ευρωπαίων θεωρεί πως η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα είναι ίδια με αυτή που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακόμη, η τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση των πολιτών, σε σύγκριση με αυτή που επικρατούσε πριν πέντε χρόνια παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Γράφημα 7.3: Συγκριτικά με πέντε χρόνια πριν, οικονομικά και κοινωνικά είστε:



Ζητήσαμε από τους Ευρωπαίους να συγκρίνουν την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση με το πώς ήταν πριν από πέντε χρόνια σε σχέση με το σήμερα. **Το 48% απάντησε πως η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα από ότι πριν από πέντε χρόνια.** Μόλις το 22% πιστεύει πως η κατάσταση τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα ήταν καλύτερη πριν από πέντε χρόνια. Τέλος, το 30% των ερωτηθέντων απάντησε πως η κατάσταση πριν από πέντε χρόνια είναι η ίδια με σήμερα, δηλαδή δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα.

Οι έξι στόχοι της Λισσαβόνας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή είναι οι εξής:

- 1)Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων.
- 2)Ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στην γνώση.
- 3)Διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δικτύων.
- 4)Προσφορά περισσότερων και καλύτερων εργασιών.
- 5)Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και
- 6)Εξασφάλιση μελλοντικής ευημερίας με ένα αειφόρο περιβάλλον.

Ενδιαφερόμαστε να δούμε σύμφωνα με την γνώμη των Ευρωπαίων, ποιοι από τους στόχους της Λισσαβόνας είναι οι πιο σημαντικοί. Το 45% λοιπόν, των Ευρωπαίων απάντησε πως και οι έξι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί και θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι μιας κοινής πολιτικής.

Στην ερώτηση που σχετίζεται με το ποιους ωφελεί περισσότερο η οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοψίσαμε τις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 7.4: Από την οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελείται περισσότερο:



Στην ερώτηση ποιο πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πως ωφελούνται περισσότερο από την οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, **το 35% απάντησε πως οι πολυεθνικές εταιρείες είναι αυτές που επωφελούνται περισσότερο**. Μόλις το 21% πιστεύει πως η τακτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση επωφελή όλους εξίσου. Επίσης, το 16% πιστεύει πως η οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επωφελή περισσότερο τις μεγάλες εθνικές εταιρείες ενώ το 10% πιστεύει πως επωφελούνται οι καταναλωτές. Τέλος, μόνο το 6% απάντησε πως η οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ωφελεί περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, υπάρχει και το ποσοστό του 12% που απάντησε πως δεν γνωρίζει ποιο επωφελούνται περισσότερο.

Μερικοί πιστεύουν πως η διαφορετική τακτική φορολόγησης των δεκαπέντε χωρών αποτελεί ένα κύριο εμπόδιο για μια πιο δυνατή ευρωπαϊκή αγορά. **Το 51% απάντησε πως το βασικό σύστημα φορολόγησης τόσο για καθέναν ξεχωριστά όσο και για κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης**. Επιπλέον, το 28% των ερωτηθέντων απάντησε πως ένα ομοιόμορφο σύστημα φορολόγησης είναι ένας καλός στόχος για να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση στο μέλλον, αλλά δεν πιστεύει πως είναι προτεραιότητα για τώρα. Τέλος, το 21% απάντησε πως κάθε χώρα έχει διαφορετική οικονομία και δομή στην αγορά με αποτέλεσμα να αποτελεί μεγάλο λάθος να προσπαθήσουμε να πείσουμε όλες τις χώρες να αποδεχτούν το ίδιο σύστημα φορολόγησης.

Επίσης, ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε ευρωπαίο πολίτη είναι να μπορεί ελεύθερα να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζήσει ή να εργαστεί εκεί. Οι απαντήσεις των Ευρωπαίων σχετικά με την σημαντικότητα της ελευθερίας αυτής σήμερα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.

Γράφημα 7.5: Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να περάσει ελεύθερα τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;



Στην παραπάνω ερώτηση, το 97% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος ευρωπαίος να μετακινείται ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόλις το 3% φαίνεται να μην συμφωνεί με τα παραπάνω καθώς χαρακτηρίζει ασήμαντη την ελεύθερη μετακίνηση.

Βλέπουμε λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης ελεύθερα να πηγαίνει σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζήσει ή να εργαστεί εκεί. Έτσι, εξετάζουμε κατά πόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν σκεφτεί ποτέ σοβαρά να μείνουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Γράφημα 7.6: Έχετε σκεφτεί ποτέ να μείνετε σε μια άλλη χώρα;



Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε πως το 30% των Ευρωπαίων απάντησε πως δεν έχει σκεφτεί ποτέ να εγκαταλείψει την χώρα που μένει μόνιμα. Σε αντίθεση με αυτό, **οι Ευρωπαίοι σε ποσοστό 56% απάντησαν ότι έχουν σκεφτεί σοβαρά να πάνε να μείνουν σε μια άλλη χώρα μόνιμα και συγκεκριμένα σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.** Τέλος, μόλις σε ποσοστό 14% οι Ευρωπαίοι απάντησαν πως έχουν σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να πάνε να μείνουν σε μια άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαίοι κλίθηκαν να αξιολογήσουν πως βλέπουν κάποιους τομείς της καθημερινής τους ζωής, ποιους από αυτούς τους τομείς θεωρούν σημαντικούς και ποιους όχι. Το 95% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε πολύ σημαντικούς τους εξής τομείς της καθημερινής μας ζωής: τις καθημερινές συνθήκες εργασίας, την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, το εκπαιδευτικό σύστημα και τέλος το σύστημα υγείας. Μόλις το 5% χαρακτήρισε όχι και τόσο σημαντικά όλα τα παραπάνω. Επίσης, το 93% θεωρεί πολύ σημαντικούς τους τομείς της προσωπικής ασφάλειας και της εγκληματικότητας καθώς και το σύστημα επαρκούς συνταξιοδότησης, ενώ τα προαναφερθέντα ζητήματα μόνο το 7% των ερωτηθέντων δεν τα θεωρεί σημαντικά. Επιπλέον, το 94% θεωρεί σημαντική την διαμονή σε ένα καλό σπίτι ενώ το 6% δεν το θεωρεί και τόσο σημαντικό. Ακόμη, το 92% θεωρεί σημαντικό το πόσα χρήματα κερδίζει σε αντίθεση με το 8% που δεν το θεωρεί τόσο σημαντικό. Το 90% των Ευρωπαίων θεωρεί σημαντική την συμμετοχή σε πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις καθώς επίσης και τον επαρκή χρόνο για ξεκούραση. Τα παραπάνω δεν τα θεωρεί σημαντικά το 10% των Ευρωπαίων. Επιπροσθέτως, το 87% των ερωτηθέντων θεωρεί σημαντικό το θέμα της φορολογίας καθώς και την ελευθερία της θρησκείας. Σε ποσοστό 88% οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντική την ποικιλία στην διασκέδαση και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ το 74% θεωρεί σημαντική την δυνατότητα να

μπορεί να ξεκινήσει την δική του προσωπική επιχείρηση. Τέλος, το 81% θεωρεί σημαντική την φροντίδα του μωρού με λογικό κόστος, ενώ μόλις το 26% δεν θεωρεί σημαντικό το προαναφερθέν ζήτημα.

Ακόμη, μερικοί πιστεύουν πως θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές τακτικές και σε άλλους τομείς. Το 65% των Ευρωπαίων πιστεύει πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κοινή φορολογία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του προσωπικού εισοδήματος έναντι του 35% που πιστεύει πως δεν θα πρέπει να υπάρχει κοινή πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, το 80% τίθεται υπέρ της κοινής φορολογίας των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του 20% που δηλώνει αντίθετο με την παραπάνω άποψη. Το 81% επιθυμεί να υπάρχει κοινή φορολογία σε τομείς όπως η υγεία και η κοινή πρόνοια, ενώ μόνο το 19% δεν επιθυμεί κοινή φορολογία για τους παραπάνω τομείς.

Επιπλέον, υπέρ της κοινής φορολογίας για όλους τους Ευρωπαίους σε τομείς όπως η εκπαίδευση τίθεται το 77% ενώ διαφωνεί μόλις το 23%. Το 95% τίθεται υπέρ της κοινής φορολογίας για περιβαλλοντικές ρυθμίσεις, ενώ το 86% τίθεται υπέρ για ενεργειακές τακτικές. Για θέματα όπως η μετανάστευση και το άσυλο αλλά και η μεταφορά και το κυκλοφοριακό φαίνεται να επιθυμεί κοινή φορολογία το 89% και το 80% των Ευρωπαίων αντίστοιχα. Τέλος, το 77% επιθυμεί κοινή ευρωπαϊκή φορολογία σε οικονομικές υπηρεσίες ενώ το 23% δεν φαίνεται να επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Επίσης, από το 1996, η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί στο 40%, αλλά ακόμα παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι στόχοι της Λισσαβόνας προωθούν με ορισμένες στρατηγικές τη μείωση της ανεργίας. Το 79% πιστεύει πως είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της εργασίας και της συμμετοχής για τους πιο παλιούς εργάτες, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 21%. Επίσης, το 88% πιστεύει πως είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την παραγωγή με την προώθηση ικανοποιητικής προσαρμογής και την ποιοτική δουλειά. Επιπλέον, το 91% θεωρεί σημαντικό να εξασφαλίσουμε τα σωστά κίνητρα και τους πόρους για προσωπικές και δημόσιες επενδύσεις σε ανθρώπινα κεφάλαια και για την δια βίου εκπαίδευση. Αντίθετη άποψη με τα παραπάνω εμφανίζει μόνο το 9%. Ακόμη, το 86% συμφωνεί με το να γίνουν δυναμικές προλήψεις και δραστικές μετρήσεις για την ανεργία, μόλις το 14% δεν συμφωνεί με την παραπάνω άποψη. Τέλος, το 84% συμφωνεί πως θα πρέπει να βελτιώσουμε το φορολογικό σύστημα ώστε να δοθούν περισσότερα στον τομέα της εργασίας. Αντίθετη γνώμη με τα παραπάνω έχει το 16% των ερωτηθέντων.

Όσον αφορά τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα για τα οποία νοιάζονται περισσότερο οι Ευρωπαίοι, **το 38% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα προβλήματα θα λύνονταν καλύτερα εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μεγαλύτερη εξουσία.** Έπειτα το 22% πιστεύει πως θα ήταν καλύτερο να έχει περισσότερη δύναμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματικότερη λύση στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Επίσης, **το 35% πιστεύει πως σε επίπεδο τόσο εθνικών όσο και τοπικών κυβερνήσεων τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εξίσου σημαντικά.** Τέλος, μόνο το 5% πιστεύει πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό που θα δώσει λύσει στα προβλήματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο γράφημα που ακολουθεί.

Γράφημα 7.7: Τα προβλήματα θα λύνονταν καλύτερα εάν είχε περισσότερη δύναμη:



Ακόμη, όλοι γνωρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο ενώ ο πληθυσμός που είναι σε ηλικία για να δουλέψει μειώνεται. Παρόλο που τώρα υπάρχουν τέσσερις εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο, μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι θα υπάρχουν μόνο δύο εργαζόμενοι για να υποστηρίξουν κάθε συνταξιούχο. Αρκετές έρευνες δείχνουν πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε σύντομα αυτό το πρόβλημα, ενώ οι διάφορες προτάσεις επίλυσης του προβλήματος παρουσιάζονται στο κείμενο που ακολουθεί.

Το 43% των Ευρωπαίων πιστεύει είναι καλή ιδέα να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης από 65 σε 70 ή 75 ετών. Με την παραπάνω άποψη διαφωνεί το 57% των Ευρωπαίων χαρακτηρίζοντας την παραπάνω πρόταση σαν κακή ιδέα. Επίσης,

μόλις το 31% συμφωνεί με την άποψη να αυξηθούν οι φόροι τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επιχειρήσεις με σκοπό να μειωθεί το κόστος της σύνταξης. Όμως, το 69% των Ευρωπαίων διαφωνεί με την παραπάνω πρόταση.

Επιπλέον, το 83% φαίνεται να συμφωνεί με την άποψη να δοθούν φορολογικά κίνητρα ώστε να παροτρυνθούν όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι να επενδύσουν τα χρήματά τους για την δική τους συνταξιοδότηση. Μόλις, το 17% των ερωτηθέντων δεν συμφωνεί με την παραπάνω άποψη. Επίσης, μόλις το 38% είναι σύμφωνο με την άποψη να συνεχίσουμε να πληρώνουμε για τις συντάξεις ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον τα οφέλη δεν θα αυξηθούν τόσο γρήγορα όσο η τιμή του πληθωρισμού. Η παραπάνω πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνο το 62% των Ευρωπαίων. Τέλος, το 84% συμφωνεί με την άποψη πως ο σχεδιασμός φόρων αλλά και ωφέλιμων συστημάτων ανταμείβει όσους παραμένουν στο εργατικό δυναμικό περισσότερο. Με την παραπάνω άποψη διαφωνεί μόνο το 16% των ερωτηθέντων.

Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Μερικοί πιστεύουν πως η μεγαλύτερη ευθύνη για τον κοινωνικό αποκλεισμό οφείλεται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Άλλοι πιστεύουν πως η ευθύνη είναι κυρίως των κυβερνήσεων. Το 43% των Ευρωπαίων πιστεύει πως υπάρχει ένας ρόλος που πρέπει να παίζει η κυβέρνηση ώστε να βοηθήσει τα άτομα που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα αλλά και η αστική κοινωνία καθώς και τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι. Επίσης το 42% πως εάν υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι τότε είναι ευθύνη της κυβέρνησης να φροντίσει αυτούς τους ανθρώπους αλλά και να δει ποιες είναι οι ανάγκες τους. Τέλος, μόλις το 15% των ερωτηθέντων απάντησε πως ο καθένας ατομικά είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και ο έσχατος λόγος για τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η κακές επιλογές που κάνει ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Πολλές διαφορετικές αιτίες έχουν αναφερθεί για το λόγο που πολλοί άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι κοινωνικά. Έτσι, δόθηκαν στους Ευρωπαίους κάποιες αιτίες στις οποίες είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται ο κοινωνικός αποκλεισμός και τους ζητήθηκε να τις αξιολογήσουν τις πιο σημαντικές από αυτές. Οι πιο σημαντικές λοιπόν, αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού είναι οι εξής: το γεγονός ότι οι κοινότητες δεν ενδιαφέρονται πια τόσο πολύ όπως στο παρελθόν, η άποψη αυτή υποστηρίζεται από το 37% των Ευρωπαίων σαν την πιο σημαντική. Επίσης, το 37% υποστηρίζει πως φταίει και το ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν σε υψηλή προτεραιότητα τον κοινωνικό αποκλεισμό ενώ το 49% υποστηρίζει πως μια άλλη αιτία είναι και η

φτώχεια. Επιπλέον, το 44% θεωρεί σαν σημαντική αιτία την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης ενώ το 41% πιστεύει πως η ανεργία είναι μια άλλη αιτία κοινωνικού αποκλεισμού.

Στην συνέχεια ζητήθηκε από αυτούς να αξιολογήσουν τις αμέσως επόμενες πιο σημαντικές αιτίες κοινωνικού αποκλεισμού. Έτσι το 49% θεωρεί πως αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού μπορεί να είναι πως τα ιδρύματα δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένα όσο θα έπρεπε να είναι. Το 36% των Ευρωπαίων πιστεύει πως αυτοί που είναι αποκλεισμένοι είναι μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν συγκροτηθεί σωστά στην κοινωνία, ενώ το 48% πιστεύει πως οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν και ιατρικά προβλήματα καθώς επίσης και το 46% υποστηρίζει πως είναι αλκοολικοί ή εθισμένοι στα ναρκωτικά. Τέλος, το 37% πιστεύει πως αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν οι περικοπές που γίνονται στην κοινωνική πρόνοια της χώρας.

Στην ερώτηση που αφορά την μακροπρόθεσμη επένδυση 10,000€ με οικονομικά οφέλη, **οι Ευρωπαίοι απάντησαν πως θα επένδυαν τα χρήματά τους είτε στην χώρα τους (43%) είτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (33%).** Παρατηρούμε λοιπόν, πως σε ποσοστό 76% θα έδειχναν εμπιστοσύνη για μια τέτοια επένδυση τόσο στην χώρα τους όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως πιστεύουν στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις δυνατότητες που αυτή έχει. Μόλις, το 9% δήλωσε πως για μια τέτοια επένδυση θα εμπιστευόταν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής των σημερινών παιδιών με αυτόν των παιδιών τους σε είκοσι χρόνια από σήμερα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο κυκλικό διάγραμμα που ακολουθεί.

Γράφημα 7.8: Ο τρόπος ζωής των παιδιών μας σε 20 χρόνια θα είναι:



Παρατηρούμε λοιπόν πως το 46% των Ευρωπαίων πιστεύει πως σε είκοσι χρόνια από τώρα η ζωή των παιδιών του θα είναι σε μερικούς τομείς καλύτερη και σε άλλους όχι σε σχέση με την ζωή των σημερινών παιδιών. Επίσης, το 44% εμφανίζεται αρκετά αισιόδοξο και πιστεύει πως σε όλους τους τομείς η ζωή των παιδιών στο μέλλον θα είναι καλύτερη από ότι σήμερα. Τέλος, μόνο το 10% είναι που πιστεύει πως τα πράγματα στο μέλλον θα είναι χειρότερα από ότι σήμερα, και τα παιδιά μας στο μέλλον θα έχουν μια χειρότερη ζωή από αυτή που έχουν τα παιδιά σήμερα. Το 90% πάντως των Ευρωπαίων είναι αρκετά αισιόδοξο για το μέλλον των παιδιών του.

7.3 Συνοπτικά Συμπεράσματα

- Το 65% απάντησε πως είναι σε γενικές γραμμές αρκετά ικανοποιημένο από τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα.
- Το 61% απάντησε πως οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα του σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χειρότερες.
- Ζητήσαμε από τους Ευρωπαίους να συγκρίνουν την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση με το πώς ήταν πριν από πέντε χρόνια σε σχέση με το σήμερα. Το 48% απάντησε πως η κατάσταση είναι καλύτερη σήμερα από ότι πριν από πέντε χρόνια.
- Το 45% λοιπόν, των Ευρωπαίων απάντησε πως και οι έξι στόχοι είναι εξίσου σημαντικοί και θα πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι μιας κοινής πολιτικής.
- Στην ερώτηση ποιοι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι πως ωφελούνται περισσότερο από την οικονομική τακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 35% απάντησε πως οι πολυεθνικές εταιρείες είναι αυτές που επωφελούνται περισσότερο.

- Το 51% απάντησε πως το βασικό σύστημα φορολόγησης τόσο για κάθε έναν ξεχωριστά όσο και για κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι το ίδιο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Το 97% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος ευρωπαίος να μετακινείται ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Σε ποσοστό 56% απάντησαν έχουν σκεφτεί σοβαρά να πάνε να μείνουν σε μια άλλη χώρα μόνιμα και μάλιστα σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Το 38% των ερωτηθέντων πιστεύει πως τα προβλήματα θα λύνονταν καλύτερα εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μεγαλύτερη εξουσία. Επίσης, το 35% πιστεύει πως σε επίπεδο τόσο εθνικών όσο και τοπικών κυβερνήσεων τα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εξίσου σημαντικά
- Το 43% των Ευρωπαίων πιστεύει πως υπάρχει ένας ρόλος που πρέπει να παίζει η κυβέρνηση ώστε να βοηθήσει τα άτομα που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα αλλά και η αστική κοινωνία καθώς και τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι πιο υπεύθυνοι.
- Οι Ευρωπαίοι απάντησαν πως θα επένδυαν τα χρήματά τους είτε στην χώρα τους (43%) είτε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (33%).
- Παρατηρούμε πως το 46% των Ευρωπαίων πιστεύει πως σε είκοσι χρόνια από τώρα η ζωή των παιδιών του θα είναι σε μερικούς τομείς καλύτερη και σε άλλους όχι σε σχέση με την ζωή των σημερινών παιδιών.