

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ - ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η αξία της συμμετοχής ενός εκάστου στα δημοτικά πολιτικά πράγματα έχει σχέση με τα βιώματα που σε συνδέουν με έναν συγκεκριμένο τόπο, με τα οράματα που έχεις με τις ιδέες σου που θα κληθείς να υλοποιήσεις. Ο μεγαλύτερος εχθρός κατ' εμέ για έναν πολιτικό είναι η απουσία οραμάτων, νέων ιδεών που να συνδέονται με αυτό και αναζητήσεων των τρόπων εφαρμογής τους. Ο ρεαλισμός που πρέπει να διακατέχει την αντίληψη ενός πολιτικού, που θα κληθεί να υλοποιήσει ιδέες, να πάρει αποφάσεις ενίοτε και δυσάρεστες δεν είναι σε καμία περίπτωση αποκομμένος από την οραματική διάσταση της πολιτικής. Το θέμα της πολιτικής, άρα και της δημοτικής πολιτικής είναι αν έχεις έναν κεντρικό στόχο και πολλές επί μέρους ιδέες που τον συγκροτούν. Η αγάπη για τον τόπο και τη «γειτονιά» σου είναι η εναρκτήρια προϋπόθεση για να επιστρατεύσεις τις γνώσεις την εμπειρία και τη φαντασία σου για να προσφερθείς στη μάχη της διαρκούς βελτίωσης της καθημερινότητας. Το όραμα και οι νέες ιδέες είναι ο οδηγός και ταυτόχρονα δείκτης της ταυτότητας και των επιλογών της πολιτικής σου πράξης. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι πια περίπλοκα και απαιτούν σύνθετες λύσεις. Αυτό σημαίνει επιλογές και ιεραρχήσεις. Πολιτική χωρίς επιλογές και ιεράρχηση στόχων σημαίνει ασάφεια και καιροσκοπισμός. Ο στόχος μου σε σχέση με το Μαρούσι είναι οι συμπολίτες μου να «επιστρέψουν» μέσα από λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε μία πόλη βιώσιμη, μία πόλη που να μην δυσανασχετούν κατοικώντας σε αυτήν. Να μπορούν να ζούν σε μία πόλη συμφιλωμένη με τις πραγματικότητές της. Πρέπει να στοχεύουμε στην αποκατάσταση της λειτουργικής ενότητας της πόλης που έχει κατακερματιστεί από την συνύπαρξή της με μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες.

Η νέα δημοτική διοίκηση πρέπει να καλέσει τις επιχειρήσεις, σε ένα διάλογο αποτελεσμάτων και κοινωνικής ευθύνης, για το πως οι επιχειρήσεις αυτές θα επιστρέψουν στην πόλη αυτά που αυτή τους προσφέρει. Θα αντιμετωπίσω τις επιχειρήσεις σαν «συλλογικούς πολίτες» του Μαρουσιού και θα τους ζητήσω αντίστοιχη συμπεριφορά και δράση. Η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να σημαίνει μόνον κερδοφορία. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κοινωνικός στόχος και τις αφορά. Με κοινωνικές δράσεις, με συμβόλαια απασχόλησης, με περιβαντολλογικές ρυθμίσεις, με κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα σήμερα του Μαρουσιού είναι ο διχασμός της πόλης, η εγκατάλειψη της περιφέρειάς του, η μη λειτουργικότητα του κέντρου της, ο ατελής συνδυασμός μίας πόλης επιχειρήσεων και μίας «κρυμμένης» πίσω από αυτήν πόλης κατοίκων. Είναι μία πόλη διχασμένη, με πολλά προβλήματα, αλλά και με έναν έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα ανάπτυξης. Δεν έχω την πολυτέλεια να πιστεύω ότι το έργο ένωσης της πόλης είναι εύκολο, ότι είναι χωρίς κόστος. Έχω όμως την βεβαιότητα, ότι αν καλέσουμε τους ανθρώπους που ζούν η εργάζονται στην πόλη σε έναν ειλικρινή διάλογο μεταξύ τους, θα υπάρξουν προτάσεις και θα υπάρξουν λύσεις. Εμείς έχουμε ήδη επεξεργαστεί πολλές. Ο διάλογος πρέπει να είναι ειλικρινής γιατί όλες οι λύσεις δεν είναι σε όλους αρεστές. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση των προτεραιοτήτων, πρέπει να επιλεγούν οι ανάγκες που θα ικανοποιηθούν και πρέπει αν αποφασίσουμε τι μπορεί να γίνει και πότε. Στο διάλογο με τους δημότες και τις επιχειρήσεις εμείς θα προσέλθουμε με τη γνώση ότι δεν υπάρχουν καθολικά αποδεκτές λύσεις. Ταυτόχρονα όμως και με την πεποίθηση ότι πρέπει να αναζητάται το αμοιβαίο όφελος χωρίς συνολικά χαμένους και κερδισμένους. Ας το επιχειρήσουμε.

Η πόλη χρειάζεται ανανέωση ιδεών, δραστηκή ανανέωση προσώπων, δεν χρειάζεται αναπαλαίωση, δεν χρειάζεται παλιές μεθόδους άσκησης πολιτικής.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχος είναι η αλλαγή πολλών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον τρόπο άσκησης της δημοτικής διοίκησης. Εκτιμώντας με καλόπιστη διάθεση πολλά από αυτά που έχουν συντελεσθεί θεωρώ ότι **το Μαρούσι πρέπει να αλλάξει σελίδα.** Ο νέος Δήμαρχος οφείλει να ακολουθήσει, μία πολιτική με χρώμα κοινωνικό, προοδευτικό, ανθρωποκεντρικό, αλλά με πολιτική αχρωματογία όσον αφορά τους πολίτες και τους υπαλλήλους. Είναι όμως βασικό ο δήμαρχος να έχει πολιτική άποψη για την πόλη. Είναι κυρίαρχο θέμα να μην είναι δέσμιος οικονομικών συμφερόντων. Γιατί η ουσία της πολιτικής, ως ασκείται σήμερα, δεν είναι μόνον συνάρτηση οραμάτων και ιδεών, αλλά και ανεξαρτησίας από οικονομικά συμφέροντα, που αλλοιώνουν την έννοια της δημοκρατίας και μετατρέπουν το όραμα σε “business plan” και τις ιδέες σε «προϊόντα για προώθηση».