



Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1960. Στο Μαρούσι "πρωτοεγκαταστάθηκα" σαν μαθητής της Γερμανικής Σχολής Αθηνών στον Παράδεισο Αμαρουσίου το 1971. Το Μαρούσι μέσα μου σε εκείνα τα εφηβικά χρόνια λειτούργησε σαν χώρος της νέας μου γειτονιάς, που θα είχε μέσα της όσα έχασα στην δεκαετία του 1970 στην Αθήνα. Με αυτή τη νοσταλγική αίσθηση εγκαταστάθηκα έκτοτε οικογενειακώς μόνιμα στο Μαρούσι, στο Νέο Τέρμα Αμαρουσίου το 1975.

Σαν φοιτητής σπούδασα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1977-1982 οπότε και αποφοίτησα. Δικηγόρω από το 1982 ανελλιπώς. Σαν δικηγόρος έχω εργαστεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου από το 1990 έως τα τέλη του 2001. Επίσης έχω εργαστεί ως δικηγόρος στην Τράπεζα EUROBANK από το 1998 έως το 2001, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης από το 1998 έως το 2001 και στο Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας από το 1996 έως το 1998.

Σαν Νομικός σύμβουλος στο Δήμο Αμαρουσίου έχω ασχοληθεί με την δημιουργία του νομικού πλαισίου των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως και των νέων χρηματοδοτικών τρόπων και εργαλείων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήμουν πάντα ένθερμος οπαδός και προσπάθησα να το υλοποιήσω εργαζόμενος στο Δήμο Αμαρουσίου, νέων δρόμων για την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου οικονομικά και αποκεντρωμένου διοικητικά μοντέλου για τον Δήμο. Σε αυτά τα πλαίσια και με δική μου αποφασιστική συμβολή ο Δήμος Αμαρουσίου αξιολογήθηκε, πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, χρηματοοικονομικά. Το 2001 παραιτήθηκα από τη θέση του Νομικού συμβούλου στο δήμο Αμαρουσίου μη θέλοντας με κανένα τρόπο να συμμετάσχω στην τότε διάσπαση της δημοτικής παράταξης του Παναγιώτη Τζανίκου και στην πολιτική αντιδικία που έκτοτε ξεκίνησε ανάμεσα σε ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μέχρι τότε αποδοτικά και αποτελεσματικά. Στην συνέχεια (από το 2001) και μέχρι σήμερα εργάζομαι σαν συνεταίρος σε μεγάλη ελληνική δικηγορική εταιρία, η οποία είναι μέλος διεθνών δικηγορικών ενώσεων και δικτύων με βασικούς τομείς απασχόλησης το Δημόσιο Δίκαιο αλλά και το Εμπορικό Δίκαιο. Είμαι μέλος, σαν δικηγόρος, διεθνών δικηγορικών ενώσεων (IFA, IBA κλπ) .

Η πολιτική μου παρουσία στο Μαρούσι, που είμαι και δημότης από το 1982, άρχισε λίγο μετά την εγκατάστασή μου εκεί το 1978. Σαν γραμματέας Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Μαρούσι (1988-1990) και στην Βορειοανατολική Αθήνα από το (1991-1995) ασχολήθηκα και με την εκλογή του Παναγιώτη Τζανίκου ως Δημάρχου το 1990, όπως και με την δημοτική πολιτική στον Δήμο Αμαρουσίου . Υπηρέτησα επίσης σαν Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας επί υπουργίας του Α. Κακλαμάνη από το 1988 έως το 1989. Από το 1994 έως τα τέλη του 1995 υπηρέτησα ως Σύμβουλος στο πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού υπό τον Αντώνη Λιβάνη. Διετέλεσα δε από το 1993 έως το 1996 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ. Το 1996 υπηρέτησα με αρμοδιότητα τον πρώτο βαθμό Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Απέκτησα έτσι έως το 2001 γνώση σε βάθος των αυτοδιοικητικών θεμάτων μέσα από μία μακρά περίοδο ενασχόλησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση με αναφορά πάντα στον χώρο της πόλης μου, του Μαρουσίου.

Έχω παραστεί σε πολλά διεθνή Συνέδρια για την Αυτοδιοίκηση και την Δημόσια Διοίκηση τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και έχω συμμετάσχει σε πολλά από αυτά και ως ομιλητής.

Είμαι παντρεμένος από το 1994 με την Αγγελική Παπαγεωργίου και έχω μία κόρη.

Αν και αισθάνομαι ευτυχής με την έως σήμερα επαγγελματική μου σταδιοδρομία η πολιτική μου παιδεία και η κοινωνική μου συνείδηση μου επέβαλαν την επίδειξη ειδικού ενδιαφέροντος για την αφοσίωσή μου στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι από την επιστημονική και θεωρητική πλευρά μόνο, αλλά από τη θέση του ενεργού πρωταγωνιστή για την εφαρμογή πολιτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών που η πολύχρονη εμπειρία μου στο χώρο με έχει πείσει ότι μπορεί όχι μόνο να ανοίξει νέους ορίζοντες στις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και να αποδείξει έμπρακτα ότι ο επανασχεδιασμός του κράτους, που οραματίζεται ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ με στόχο τη μεταβίβαση εξουσιών στην κοινωνία των πολιτών και τους αποκεντρωμένους θεσμούς της, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή.

Αυτή μου η σιγουριά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, σε τελική ανάλυση, είμαι ένας άνθρωπος περισσότερο της δράσης και λιγότερο της θεωρίας, είναι αυτή που με κάνει σήμερα να διεκδικώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου για την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής του Μαρουσιού. Πιστεύω, άλλωστε, ότι θα ήταν πολύ κρίμα μετά τα όσα έχει κατακτήσει ενόψει και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Δήμος Αμαρουσίου να μην ευτυχήσει να προκαλέσει την ευγενή άμιλλα μεταξύ των ανθρώπων που πιστεύουν στο μέλλον του για μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και παραδειγματική ολοκλήρωση της πορείας που μέχρι σήμερα έχει διανύσει. Πολύ δε περισσότερο που, ακριβώς εξαιτίας των μέχρι σήμερα κατακτήσεών του, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο μεταξύ του ανοίγματος αισιόδοξων προοπτικών βασισμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και μιας παλινδρόμησης σε καταστάσεις που μπορεί να είναι καταστροφικές για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του, εάν έγκαιρα και ορθολογικά δεν επιλυθούν τα σωρευόμενα σήμερα προβλήματά του.