

Καρανάσιου Μαίρη για Διαβουλευτική Δημοσκόπηση

Κυρίες & κύριοι, αγαπητοί συνδημότες,

Πολλά λέγονται για τον τρόπο που λειτουργούν οι δημοτικοί άρχοντες ανά την Ελλάδα. Ο προηγούμενος συνήγορος του πολίτη μα και ο τωρινός, έχουν επισημάνει πάρα πολλά προβλήματα.

Λάτρης κάθε αυτοδιοικνημένης κοινωνίας και κατά συνέπεια πιστή στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων και από ένα σύστημα δημοκρατικό να πάμε σε ένα σύστημα πιο αποκεντρωμένο, συλλογικό και λειτουργικότερο. Σε ένα πλαίσιο που η αυτοδιοίκηση θα είναι πραγματικά συμμετοχική, αναπτυξιακή, θα είναι μια αυτοδιοίκηση που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχυθεί περισσότερο με πραγματική μεταφορά εξουσιών, αλλά και με την αντίστοιχη μεταφορά πόρων.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί με το δικό της αυτοτελή και σημαντικό ρόλο στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν : 1. στην ανάπτυξη και απασχόληση, 2. στο περιβάλλον και στη ποιότητα ζωής, 3. στη κοινωνική πολιτική, 4. στην παιδεία και το πολιτισμό, 5. στις μεταφορές, 6. στη νέα γενιά και τον αθλητισμό, 7. στις νέες τεχνολογίες, 8. στους μετανάστες και τέλος σε κάθε τομέα που έχει σχέση με τον πολίτη και την καθημερινότητά του.

Σε ότι αφορά το Μαρούσι, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν συσσωρευθεί πολλά και σημαντικά προβλήματα στο δήμο, που έχουν να κάνουν κυρίως με την διοίκηση, την αξιοπιστία, την αξιοκρατία και την διαφάνεια και αυτό το γνωρίζει το σύνολο των πολιτών του δήμου μας. Οι πολίτες ανεξάρτητα από κομματική και ιδεολογική αναφορά, εκφράζουν την αγωνία και ταυτόχρονα την επιθυμία τους, για μια ποιοτική αλλαγή στο Μαρούσι, για μια υπέρβαση που θα δίνει νέα προοπτική στα δημοτικά πράγματα. Μια υπέρβαση που θα εγγυάται την προοπτική και την ελπίδα στα πλαίσια της νέας μεταρρυθμιστικής πρότασης του κινήματός μας στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Είναι λοιπόν αναγκαίο να μιλήσουμε για μια νέα ατομική και συλλογική ευθύνη, για μια νέα ατομική και συλλογική συνείδηση, πρέπει να ανατραπεί αυτό που εντέχνως προσπαθούν, να εθίσουν την κοινωνία σε ένα κλίμα ανοχής, σε μια εξοικείωση με παράνομες συμπεριφορές.

Η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να στηρίξει μια πρόταση που αντιπροσωπεύει μια άλλη κουλτούρα διοίκησης από την σημερινή, που θα έχει ως κέντρο τον δημότη και την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητάς του. Γιατί, πέρα από την βιτρίνα της Κηφισίας και των εντυπώσεων που υπάρχουν στους πολίτες εκτός Μαρουσιού, δεν είναι υπερβολή να μιλήσει κανείς σήμερα για ένα δήμο «πολλαπλών ταχυτήτων», όπου αρκετές περιοχές εξακολουθούν να εμφανίζουν εικόνα εγκατάλειψης και με ένα εμπορικό κέντρο επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των δημοτών και με συνεχείς ανακατασκευές. Δυστυχώς λείπει η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία στην ανάπτυξη του Μαρουσιού γι αυτό και υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση από γειτονιά σε γειτονιά. Ναι στην ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αλλά με ένα απαράβατο όρο, ότι δεν θα είναι εις βάρος της ποιότητας ζωής των δημοτών. Θα πρέπει να υπηρετούν την ανάπτυξη της περιοχής με ανταποδοτικά οφέλη στους δημότες.

Ως τοπική κοινωνία θέλουμε μια δημοτική αρχή που θα έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, αποτέλεσμα μιας στάσης ζωής που θα δίνει τα εχέγγυα μια χρηστής, πλούσιας και παραγωγικής θητείας, μια δημοτική αρχή που δεν θα έχει σχέση με την σημερινή διοίκηση. Μια νέα δημοτική αρχή που να εμπνέει σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας των πολιτών εμπιστοσύνη, να τους απεγκλωβίσει και να τους βοηθήσει να ασχοληθούν με τα κοινά που έτσι κι αλλιώς τους αφορούν. Θέλουμε μια αρχή στελεχωμένη με ένα πλούσιο στελεχιακό δυναμικό που θα ενεργοποιήσει τους δημότες να γίνουν ενεργοί πολίτες, μέλη μιας ισχυρής κοινωνίας.

Με εκμηση,
Μαίρη Καρανάσιου