

4. Εξάλειψη – μείωση της φτώχειας

Διακολιού

Ο Δήμος μηδενική προσφορά μπορεί να έχει για την εξάλειψη ή μείωση της φτώχειας, μπορεί όμως να αμβλύνει τις επιπτώσεις της. Πέρα από τις άμεσες πολιτικές που μπορεί να εφαρμόσει (πχ πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων στα δημοτικά όρια και άρα μέσω της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας ενίσχυση των φτωχών), μπορεί και πρέπει να υλοποιήσει μέτρα όπως κοινή δράση Δήμου - ΜΚΟ – επιχειρηματιών προς ανακούφιση των φτωχών (πχ διανομή τροφίμων προσφοράς από super market, «τράπεζα τροφίμων»), μείωση των δημοτικών τελών για αυτή την κατηγορία πολιτών και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επίσης, η συνδρομή της Εκκλησίας θα συνεισέφερε λόγω του παραδοσιακά φιλανθρωπικού ρόλου της (πχ συνεργασία Δήμου και εκκλησιαστικής ΜΚΟ «Αλλυλεγγύη»).

Καρανάσιου

Όχι στην άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Όχι στην ελεημοσύνη. Όχι στην διαχείριση κονδυλίων και δημοτικών πόρων προς όφελος προσωπικών φιλοδοξιών των δημοτικών «αρχόντων». Όχι άλλες εικόνες ευεργετηθέντων που χειροκροτούν αντί πινακίου φακής τους ευεργέτες τους.

Κοινωνικός δήμος. 1) Εκπόνηση και αξιοποίηση προγραμμάτων με στόχο αδύναμες ομάδες. 2) Ένα ενιαίο κέντρο με την μορφή δημοτικής επιχείρησης που θα ενσωματώνει τις κοινωνικές δράσεις των υπαρχόντων οργανισμών, πρόνοιας (βοήθεια στο σπίτι), υγείας, πολιτικής προστασίας, ΚΑΠΗ, δημοτικό πολυιατρείο, κέντρο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και περαιτέρω εξέλιξής τους με στόχο την ανακούφιση και όχι την εκμετάλλευση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. 3) Αξιοποίησή τους στις επιχορηγούμενες από τον δήμο πολιτιστικές εκδηλώσεις με αμειβόμενες υπηρεσίες. 4) Ανακατασκευή σε ορισμένα κτήρια και κατασκευή καινούργιων κτηρίων, παιδικών σταθμών, διότι πολλά από τα υπάρχοντα κτήρια είναι ακατάλληλα.

Μπρέγιαννης

Σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου ασκεί κοινωνική πολιτική μέσω του Οργανισμού Πρόνοιας, της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, των ΚΑΠΗ, του Δημοτικού Πολυιατρείου, καθώς και την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές γιατί έχουν βοηθήσει ουσιαστικά μια μερίδα συμπολιτών μας με αυξημένες ανάγκες αλλά δεν επαρκούν για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ούτε ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες.

Ένα σχέδιο για την καταπολέμηση της φτώχειας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες, φυσικά, είναι απαραίτητες και πρέπει να ενισχυθούν με περισσότερα κονδύλια. Μακροπρόθεσμα όμως, πιο αποτελεσματική πολιτική είναι η υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας των ατόμων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της φτώχειας μέσα από εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία Δήμου - Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Τοπικών Οικονομικών Εταίρων (π.χ μεγάλες εταιρίες, super-market, κλπ) ώστε να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικής ανάπτυξης που θα προσφέρει την ευκαιρία στους λιγότερο προνομιούχους συμπολίτες μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια στηριζόμενοι και στις δικές τους δυνάμεις.

Αλεξανδρή

Είναι παραπάνω από αυτονόητο ότι ο επόμενος Δήμαρχος όχι μόνον δεν καταργεί τις παραπάνω υπηρεσίες και τους Οργανισμούς, που τις προσφέρουν, αλλά αντίθετα

επαυξάνει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Επίσης πρέπει αν αυξηθεί το προσωπικό του Οργανισμού Πρόνοιας, όπως και το ολιγομελές του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Έχουν καταγραφεί σημαντικές ανάγκες τόσο στον τομέα της Πρόνοιας, όσο και σε αυτόν της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Υπάρχουν αυξημένα αιτήματα για ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε πολίτες. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις κοινωνικής πρόνοιας απαιτούν όσο το δυνατόν εξατομικευμένη και συνδυασμένη υποστήριξη των ευπαθών ομάδων. Αυτό σημαίνει μία ολόπλευρη κατανόηση και αντίστοιχους πολυεπίπεδους χειρισμούς της κάθε περίπτωσης που για οποιαδήποτε αφορμή έρχεται σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Παράδειγμα αν μία περίπτωση δυσλεξίας συνδέεται με προβλήματα συμπεριφοράς των γονέων, με θέμα ανεργίας του πατέρα κλπ, δεν είναι ξεκομμένο πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τμήμα μιάς ευρύτερης προβληματικής εικόνας. Θα πρέπει συνεπώς να ανασχεδιαστεί και να βελτιωθεί ο συντονισμός των διαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου. Στον τομέα της Πρόνοιας επίσης ο Δήμος πρέπει να καταγράψει το σύνολο των οικογενειών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και να εστιάσει εκεί συγκεκριμένες πολιτικές είτε εξεύρεσης εργασίας, είτε στήριξης του εισοδήματος. Στον τομέα των βρεφονηπιακών σταθμών πρέπει να επεκταθεί το ωράριο και σε άλλους παιδικούς σταθμούς έως τις 6, εκτός του ενός βρεφονηπιακού, που αυτό ήδη ισχύει.

Βελούδος

Το σύνθημά μας είναι να ξαναγίνουμε γειτονιά - Να γίνουμε πιο άμεσοι - Να πλησιάσουμε στα προβλήματα του γείτονα μας. Οι κοινωνικές ανισότητες είναι εμφανείς και στον «ανεπτυγμένο» κόσμο. Με ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας δεν είναι δυνατόν να μιλούμε για πρόοδο. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση για να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα έτσι ώστε η τεχνολογική και η κοινωνική πρόοδος να συμβαδίζουν. Οι υπηρεσίες Πρόνοιας και Άμεσης ανακούφισης πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να ενταχθούν σε ένα πλέγμα δράσεων κοινωνικής βοήθειας και αλληλεγγύης που να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Παράλληλα ο Δήμος μπορεί να αναλάβει δράσεις στους παρακάτω τομείς: 1.Εξανθρωπισμός της κοινωνίας. Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών θα βοηθήσει στην λειτουργία προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης (προστατευμένα διαμερίσματα, ξενώνες κ.α) προσωρινής φιλοξενίας (άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας). Η ενεργοποίηση των ΜΚΟ μπορεί να υποκαταστήσει δράσεις που ένας Δημοτικός φορέας δεν μπορεί να αναλάβει. 2.Σε μακροχρόνια βάση ο Δήμος συνεργάζεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις και στηρίζει επενδύσεις σε τομείς που δεν απαιτείται απόλυτη εξειδίκευση. Εντάσσει σε αυτές τους συμπολίτες μας που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 3.Δημιουργία Φορέα αλληλεγγύης με συνεργασία Δήμου, Ιδιωτικού Τομέα και ΜΚΟ με σκοπό την εκπαίδευση-μόρφωση-εξεύρεση εργασίας. 4.Παρεμβάσεις στην κεντρική εξουσία μέσω ΚΕΔΚΕ για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης του χαμηλού εισοδήματος των κοινωνικών στρωμάτων.

Βλάχος

Το Μαρούσι έχει ανάγκη από μια σύγχρονη πρόταση κοινωνικού και συμμετοχικού συστήματος δημοτικής αυτοδιοίκησης, το οποίο πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ των άλλων, την κοινωνική αλληλεγγύη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο δημόσιος πολιτισμός μας επιβάλλει τη λήψη μιας σειράς μέτρων, αποβλέποντας στην αναβάθμιση των όρων ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στο σύγχρονο κόσμο. Στην κατεύθυνση αυτή, η επόμενη διοίκηση όχι μόνο θα πρέπει να εξελίξει και ενισχύσει τις υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες, αλλά να εισάγει και νέες για την επίτευξη της πραγματικής αλληλεγγύης, και όχι της «αλληλεγγύης της εικόνας». Ενδεικτικά, και όχι εξαντλητικά προτείνεται:

- ίδρυση ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ικανού να συνδράμει άμεσα και αποτελεσματικά τις ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας,

- καθιέρωση ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, γιατί το δικαίωμα στην εκπαίδευση είναι μια συνθήκη αμοιβαιότητας και μια φωτεινή ελπίδα που μετουσιώνεται μέσα από τη πράξη, με τη στήριξη σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη,
- συνεργασία με επιχειρήσεις (λ.χ. Νοσοκομεία, Υπεραγορές κλπ) που εδρεύουν στη πόλη, με ΜΚΟ και τοπικούς φορείς, συλλόγους και σωματεία, για τη παροχή βοήθειας απευθείας σε είδος ή με τη μορφή παροχής υπηρεσίας, με την από μέρους του Δήμου αντιπαροχή κινήτρων στις τελευταίες προς το σκοπό αυτό.